

Als zaden die onder de sneeuwlaag liggen te dromen,
droomt je hart van de lente.
Verlaat je op die dromen,
want daarin gaat de poort naar de eeuwigheid schuil.
Wat is sterven anders dan naakt staan in de wind en opgaan in de zon?
En wat is ophouden met ademen anders
dan de ademhaling bevrijden uit haar rusteloze getijden,
opdat ze opstijgt, zich uitbreidt en God ongehinderd zoekt.

Kahlil Gibran, uit 'De profeet'

Jan Vercauteren
24 maart 1962 - 23 september 2018

Onze unieke man en papa is heengegaan.
Wij zijn verbijsterd en bedroefd,
maar hij zal altijd bij ons blijven
door de onuitwisbare indruk die hij achterlaat.

Jan Vercauteren

man van Nicole Verhoeven

Geboren te Antwerpen op 24 maart 1962
en overleden te Brecht op 23 september 2018.

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Jan
tijdens de afscheidsviering in de St.-Pauluskerk, Sint-Pauluslaan 2 te Westmalle
op zaterdag 29 september 2018 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

De tewaterlating van de asurne van Jan op de Schelde
zal plaatsvinden op een later tijdstip.

*Condoleren,
Familie Vercauteren-Verhoeven, p.a. Quirijnen I Sereni
Augustijnslei 85 te Brasschaat
www.condoleances.be/janvercauteren*

Dit melden u met droefheid:

zijn vrouw,
Nicole Verhoeven

zijn zoon,
Frederik Vercauteren en vriendin Sarah Terlinck

zijn ouders,
Guido en Agnes Vercauteren-De Neve

zijn schoonmoeder,
Jef † en Louisa Verhoeven-Verhoeven

zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzussen,
Rik en Ludwine Vercauteren-Guilmot
Herman en Corry Ruymaekers-Vercauteren
Bart en Anne Vercauteren-Van Heesvelde

zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

