



Groot is de leegte en het verdriet.
Mooi zijn de herinneringen die je achterliet...

de Heer
Luc de Maeyer

Geboren te Antwerpen op 3 februari 1966
en onverwacht thuis overleden te Antwerpen op 26 januari 2019.

Dit melden u:

Juffrouw Lauranne de Maeyer,

zijn dochter,

Mevrouw Frieda Wouters,

zijn mama,

de Heer en Mevrouw Karl † en Anne-Marie De Raedemaecker-Decour, kinderen en kleinkinderen,
de Heer en Mevrouw Luc en Nicole Sledsens-Tuyaerts, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Martine Tuyaerts, kinderen en kleinkinderen.

De kerkelijke afscheidsviering heeft plaats **op zaterdag 2 februari 2019 om 10 uur**,
in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart, Te Boelaerlei te Borgerhout.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend heeft de asbijzetting plaats
op de begraafplaats van Berchem in familiekring.

*Met een bijzonder woord van dank
aan de Heer en Mevrouw Vansteelant-Laruelle voor hun steun.*

Condoleren,
Familie Luc de Maeyer, Napoleonkaai 51 - 2000 Antwerpen
condoleances.be/lucdemaeyer2